

"Paedwizerke"



2020-2021

25 maart 2021

nummer 8

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u van ons Paedwizerke nummer 8.
Na ongeveer 6 weken thuisonderwijs zijn we alweer 6 weken op school.
Toen de school na de tweede Lock down weer openging,
zijn we gestart met de gouden weken.
We hebben opnieuw aandacht besteed aan de groepsvorming,
net zoals na de zomervakantie.
De leerlingen hebben elkaar een lange periode niet of nauwelijks
gezien waardoor de groepsdynamiek veranderd kan zijn.
Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer
zes weken doorloopt, ook wel de 6 Gouden weken genoemd.
Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald
voor de rest van het jaar.

Zoals u op Social Schools heeft kunnen lezen startte deze week
anders dan gehoopt. De leerlingen en leerkrachten van groep 2-3a
moesten worden getest of 10 dagen in thuis quarantaine.
Fijn dat het bij 1 besmetting is gebleven en bijna alle leerlingen weer op school zijn.
We blijven optimistisch!

Ik wens jullie mede namens team Paedwizer voor volgende week alvast een fijn
Paasweekend toe.

Hartelijke groet en blijf gezond,
Jill Hom, directeur.

wat we ook
van de dingen
van de wereld
van elkaar
vinden

het is een tijd waarin we
elkaar moeten vinden

het houdt in de greep
maar we zoeken de ruimte

voor een antwoord gewikt
voor een aanpak gewogen

het is ónder ons
dus we komen te boven

Merel
Morre

Godsdienst

Liefhebben (week 13 en 14)

Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde,

liefde zonder grenzen. Bijbel: Maria zalft Jezus' voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraad Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas (Johannes 20).

Liefhebben is onvoorwaardelijk en belangeloos iets doen voor de ander.

Kinderen zijn daar heel spontaan in. Ze vinden het leuk om een ander een cadeautje te geven. Om met iemand te spelen, om hun tijd en aandacht te delen. Om gewoon bij iemand te zijn die jouw aanwezigheid fijn vindt of nodig heeft. Liefhebben is dit jaar het paasthema, en dat is niet zomaar. Jezus wordt in de Bijbel beschreven als iemand die mensen benadert vanuit liefde. Zieken geneest hij, zondaars vergeeft hij en mensen die door anderen met de nek worden aangekeken zoekt hij op. Het liefhebben lijkt bij hem zó enorm grenzeloos, dat hem dit door anderen wordt kwalijk genomen. Zijn leven eindigt aan het kruis. Maar met Pasen vierden Jezus' volgelingen dat zijn levensinzet voor een meer liefdevolle wereld niet hoeft te eindigen. In dit thema zien de kinderen dat liefde een woord is dat je kunt doen. Ze leren de verschillende talen waarin liefde zich kan uiten en groeien daarin. Iets geven zonder iets terug te willen. Op een positieve manier over elkaar spreken. Elkaar ruimte en aandacht geven, en hulp aan wie jou nodig heeft.

*Als je liefhebt, eerlijk waar, wil je geven, elke dag.
Voor een knipoog of een lach, doe je alles voor elkaar.*

Nieuwe leerlingen

welkom!

Deze maand zijn nieuw in groep 1 gekomen: Sofie en Chris. Fijn dat jullie er zijn en veel plezier op school.



Kanjer van de maand



De kanjers van de maand zijn de stagiaires Sonja(groep 5-6a), Iris(Groep 6b-7), Fenna en Janny (Groep 2-3a).

Jullie zijn niet alleen fantastische stagiaires, maar ondersteunen de leerlingen en het team enorm in deze Corona tijd.

Bedankt voor jullie inzet!